

Vredesvlam is voor iedereen

Nog voor hij brandt brengt de **Vredesvlam van Vlissingen al saamhorigheid.** Zaterdag wordt de vlam aangestoken.

Claudia Sondervan

Vlissingen

Een viswinkel en een Turks restaurant brengen hapjes en een supermarkt schenkt de wijn bij de ontsteking, zaterdag. Lokale bedrijven zorgden voor de fundering en een technisch adviesbureau uit Oost-Souburg bedacht hoe de vlam altijd branden kan zonder aansluiting op het gasnet. Het bureau zorgt zelfs voor de wisseling van de 125 litergasfles, elke drie maanden ongeveer, vertelt werkgroep lid Hans Koeman uit Vlissingen. Dat de vlam op flessengas brandt, hoopt de stichting World Peace Flame Vlissingen de komende jaren nog te veranderen met een meer duurzame oplossing. Maar die is moeilijk te vinden, weet Koeman. „Op een gegeven moment dachten ze zelfs aan een led-lamp. Maar dan heb je een lichtje, geen vlam.” Een uitdaging voor het technisch onderwijs in Vlissingen, vindt hij.

Gegraveerd glas

Inmiddels is de zuil compleet gemaakt met het gegraveerde glas waardoor de vlam straks van vier zijden te zien is. De Vredesvlam die zaterdag op het Bellamypark gaat branden bij het begin van de Vredesweek is opgericht met donaties. Kunstenaar Hans Bommeljé maakte het ontwerp van cortenstaal, het roestige staal dat Vlissingen op veel plaatsen markeert. Machiel de Jonge uit Koude-



▲ Henk Schaap (l) en Hans Koeman van de stichting World Peace Flame Vlissingen: „Op het Bellamypark staat de vlam straks in het hart van het Bevrijdingsfestival.” FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

kerke vervaardigde de zuil. Voor het onderhoud van de vredesvlam wordt een ‘Club van 50’ opgericht; mensen die jaarlijks vijftig euro aan de stichting doneren. Per jaar is er 1500 euro nodig.

De stichting is blij met de plaatsing op het Bellamypark. Koeman: „Daar staat de vlam straks in het hart van het Bevrijdingsfestival. Ieder is ook vrij bij de vlam te gedenken.” Het initiatief om de Wereldvredesvlam ook in Vlissingen te laten branden, komt van de diverse kerken in de gemeente, de Ambassades van de Vrede en vredesorganisatie PAX.

Burgemeester Marga Vermue



Het staat iedereen vrij om bij de vredesvlam iets of iemand te gedenken

–Hans Koeman, bestuurslid

van de gemeente Sluis, waar de eerste Zeeuwse vredesvlam al brandt in Cadzand, brengt zaterdag per loodsboot uit Breskens wat van dat vuur mee naar de Koopmanshaven. Rond 14.30 uur brengen de kinderen van groep

vijf van basisschool De Burcht-Rietheim uit Oost-Souburg het vuur in een mijnwerkerslamp van de steiger naar de Sint Jacobskerk. Cas Schaap, kleinzoon van de voorzitter van de Vlissingse werkgroep Hans Schaap, draagt de lamp. In de kerk geeft Vermue het vuur aan burgemeester Bas van den Tillaar.

Om 15.40 gaat het vuur aan op het Bellamypark. Daar wordt vanaf 16.00 uur op getoost in de Sint Jacobskerk. Het volledige programma met toespraken en muziek, vanaf 13.25 uur in de Sint Jacobskerk tot en met de nadronk, is voor iedereen toegankelijk.