



World Peace Flame

Our dream is as simple as it is ambitious: one flame uniting people worldwide...

Wereld Vredesvlam Vlissingen

De Ambassade van Vrede in Vlissingen heeft een “**Wereld Vredesvlam**” monument in Vlissingen opgericht. De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. De mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan. Het doel is om te inspireren en te laten ervaren dat ieder mens een belangrijke rol heeft in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving.

Voor de realisatie van het monument is op 5 september 2016 de Stichting World Peace Flame in Vlissingen opgericht.

Het bestuur heeft als voorzitter mevrouw Letty Demmers, oud waarnemend burgemeester van Vlissingen. Verder is er een Comité van Aanbeveling en een actieve werkgroep. Deze werkgroep had als doel om een “Wereld Vredesvlam” monument op te richten. De locatie is het Bellamy park, in het plantsoen tegenover nr.19 “Den Gouden Nagel”, het voormalige Stedelijk Museum.

We hebben financiële ondersteuning nodig om het monument in stand (brandend) te houden.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer: **NL 05 RABO 0312 2847 72** ten name van **Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen**

onder vermelding van 'Donatie vredesvlam'. Uw donatie is, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting (ANBI status). Het kan ook via: [Geef.nl](https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9004). (<https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9004>)

Leden van de *Club van 50*, donaties en sponsoring kunnen na toestemming op onze site geplaatst worden.

Voor nadere informatie en financiële ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Hans Schaap, secretaris van de stichting.

email: schaap331@kpnmail.nl

tel.: 0641840941

website: <http://www.wereldvredesvlamvlissingen.nl>

QR code: →



Zie ook:

<http://www.worldpeaceflame.org/nl/world-peace-flame-monumenten>

Voorbeelden van bestaande monumenten in verschillende steden.





Plaats van het monument in Vlissingen op het Bellamypark, ter hoogte van nr. 19 “Den Gouden Nagel” het voormalige Stedelijk Museum.

WORLD PEACE FLAME

Seven flames from five continents
Africa, Europe, Australia, Asia, The Americans
Untited in one: The World Peace Flame
May all beings find true peace.
M. Patel

